

JAARTHEMA 'WEES HEILIG, WANT IK BEN HEILIG.'



Gespreksvragen n.a.v. de preek van zondag 19 april 2020

Schriftlezing: 1 Petrus 4: 1-11

Thema: Leef naar de wil van God

1. als vijand van de zonde
2. als vriend van elkaar

Het zijn vragen om samen en alleen door te spreken en te denken over de preek.

Vragen bij 1 Petrus 4:1-11

- 1.) Er is voor een gelovige een verschil tussen vroeger en nu. Vroeger werden we beheerst door verkeerde verlangens. Door ons geloof in Christus beheersen die verlangens ons nu niet meer. Je gedrag is veranderd. Wat merk jij van verandering in wat je doet of in je gedrag door je geloof in Christus? Gaat dat vanzelf of kost dat strijd? Hoe kan dat groeien?
- 2.) Er kan een druk zijn van niet-christenen om met hen mee te doen. Merk je dat in je eigen familie, vriendenkring of op je werk? Hoe ga je daar mee om?
- 3.) Er wordt van ons als gelovige ander gedrag verwacht:
 - verstandig zijn en nadenken
 - van elkaar houden en door de liefde elkaar vergeven
 - gastvrij zijn zonder te mopperen
 - elkaar helpen.Kun je hiervan een voorbeeld uit je eigen leven geven?
- 4.) Wat Petrus hier schrijft over het leven naar de wil van God heeft allemaal te maken met de wederkomst en het oordeel dat Christus daarbij zal uitspreken. Op welke manier heeft de wederkomst en het laatste oordeel effect op wat jij doet (of juist nalaat)?